

## Rønne havn - øjebliksbilleder fra 1960'erne

Da jeg var dreng og meget ung mand boede jeg på Bornholm. Min far Palle Filholm var dengang ingeniør ved Rønne kommune og havde i den egenskab en del med havnen at gøre.

Det var et arbejde, han var meget glad for. Jeg ser ham stadig for mig cyklende rundt på havnen på sin sorte Hamlet herrecykel, og hvis det var dårligt vejr i sin tjenestebil, en cremefarvet Ford Anglia med fræk skråtstillet bagrude.

Så mens han sammen med andre af havnens folk tog sig af havnens ve og vel, så gik jeg ubekymret og gerne rundt og sugede indtryk til mig dernede gennem flere år.

Det var ikke fordi, jeg havde en særlig eller målrettet interesse for havnen eller skibe på det tidspunkt. Jeg kunne bare godt lide at være nede på kajen, se bådene komme og afgå i løbet af døgnet, iagttage den mørkegrønne stribe af vand - iblandet lidt spredt affald mellem kajen og et skib, der lagde fra - blive bredere og bredere og fornemme lugten af tjære og havvand i min næse.

Det var ikke noget bevidst, men bare noget jeg set i retrospektiv kan se tage form og give mening.

Her er nogle spredte indtryk fra havneområdet i vilkårlig tankestrøms orden:



*Liv på havnen i 1960'erne. Forrest Merkurparket, der på billedet laster mursten eller klinker i Nordhavnen. I baggrunden er der aktivitet ved andre mindre skibe.*

*Det norske skoleskib Christian Radich ved Kulkajen ved Bornholms Højspændingsværk (det senere Østkraft). Besøget har lokket mange bilister på kajen. Til højre silo tilhørende firmaet Silversand.*

